



# Het Pad van Inquiry



In deze training gaan we dieper in op de essentie van inquiry zoals we die in de Diamond Approach beoefenen:

*Je overgeven aan het leven zelf.*

We zullen verschillende zijnskwaliteiten uitlichten die je ondersteunen om tot deze overgave te komen.

En we onderzoeken wat jouw overgave belemmert zoals controledrang, de aanwezigheid van je innerlijke criticus, en ideeën en overtuigingen over wie jij bent en hoe de wereld in elkaar steekt.

De nadruk ligt op ervaringsgericht werken: naast de beoefening van inquiry gebruiken we diverse werkvormen zoals lichaamswerk, meditaties en spelvormen.

Deze groep is bestemd voor mensen die al een introductiegroep bij de Diamond Approach hebben gedaan, en al enige ervaring hebben met de beoefening van inquiry.  
Maximaal aantal deelnemers is 20.

---

## Data:

2020

**Zondag** 6 sept.

**Zaterdagen:**

3 oktober

7 november

12 december

2021

**Zaterdagen:**

9 januari

6 februari

6 maart

10 april

**Tijden:** van 10.00 - 13.00 en van 14.15 - 17.00

**Kosten:** € 968,- (incl. 21% btw)

**Aanmelden:** meld je aan voor 15 augustus bij Alex via [alexadler@casema.nl](mailto:alexadler@casema.nl)

**Locatie:** Werkplaats De Overvloed. Nijverheidsweg 16, 3534 AM Utrecht.

Mocht het door de corona situatie niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen dan geven wij deze training online. De prijs zal daar dan t.z.t. op worden aangepast.

**Leraren:** Odile van Eck, Alex Adler en Paul Sandwijk (assistent).



**Odile:** inquiry is mijn levensgezel geworden. Elke keer weer verbindt het me met het heldere licht, de openheid van niet-weten en de liefde die ik in essentie ben. Ik ben diep onder de indruk en heel dankbaar voor dit onmisbare instrument.



**Alex:** inquiry nodigt me steeds weer uit om iedere ervaring waar te laten zijn, zonder waardeoordeel. De intimiteit en diepe vervulling die dit in mijn hart geeft, maakt dat ik houvasten los durf te laten, en me meer en meer toevertrouw aan de levensstroom.



**Paul:** ik hou van inquiry, omdat ik hierin een radicale vrijheid ervaar, die liefdevol en soms confronterend is. De liefde voor de waarheid helpt mij elke keer weer om iets nieuws te ontdekken over mijzelf en de wereld.